

INFORMATIEWEEK GOOTEPLEIN

**AL ONZE KENNIS VOOR
U SAMENGEBRACHT!**

Samenwerkingspartners



Dinsdag 12 maart

- Pesten
- Bewust ouderschap
- Mediawijs

Woensdag 13 maart

- Eigen-*wijs* opvoeden van (hoog)begaafde kinderen
 - Puberbrein
- Workshop Tekenmeisjes
- Workshop Muziekmuis
 - Bewegvloer

Donderdag 14 maart

- Leeskliniek
- Bewust ouderschap
- Mediawijs

**Ontvangst van alle
activiteiten in
DukdalfBRES**

**MELD JE SNEL AAN VOOR
DEZE GRATIS ACTIVITEITEN:**

informatieweekbrielle@gmail.com

**Geef in de mail duidelijk aan
voor welke activiteit(en) je je
op wilt geven.**

Dinsdag 12 maart

| Tijd | Wat |
|-------------------|---|
| 19:00 – 19:45 uur | <p>Pesten door Kinderopvang Humanitas</p> <p>De bijeenkomst voor ouders behandelt het pestprobleem vanuit de rol van de ouder. Onderwerpen die aan bod komen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wat is het verschil tussen plagen en pesten? • Wat zijn de gevolgen van pesten voor pester en slachtoffer? • Welke rollen bestaan er binnen een groep? • Wat kun je als ouder doen om het slachtoffer en anderen te helpen? • Hoe kun je de weerbaarheid van kinderen vergroten? |
| 19.00 – 19:45 uur | <p>Bewust ouderschap door Anouk Cramer van der Lucht</p> <p>Je zou mij stiekem best een geitenwollensokkenmoeder kunnen noemen. Bewust, natuurlijk en onvoorwaardelijk zijn termen die ons ouderschap kenmerken. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat ons kind de vrijheid krijgt zichzelf te ontwikkelen, los van onze verwachtingen als ons ouders. Zij is goed zoals ze is, wij zijn er niet om op te voeden maar om te begeleiden in het opgroeien. Ik leg uit hoe je deze visie toe kunt passen in de dagelijkse praktijk. Meer informatie op www.eenbeetjehippie.com.</p> |
| 20:00 – 20:45 uur | <p>Pesten door Kinderopvang Humanitas</p> |
| 20:00 – 20:45 uur | <p>Mediawijs door de Bibliotheek</p> <p>De  opener om het gesprek te voeren over (online) vriendschap.</p> |

Woensdag 13 maart

| Tijd | Wat |
|-------------------|---|
| 14:00 – 15:30 uur | <p>De markante momenten in het leven van een (hoog)begaafd kind door Inge Planteydt</p> <p>Ieder (hoog)begaafd kind komt momenten tegen die zijn leven een wending kunnen geven. Ten goede, maar... helaas... ook de andere kant op. Hoe herken je die als ouders? Want als ouders doe je ertoe. Jij kunt je kind begeleiden om met zijn eigenschappen een goeie plek in deze wereld te vinden. Jij kunt je (hoog)begaafde kind <i>Eigen-wijs</i> opvoeden. Welkom bij een verhalenworkshopmet wat handvatten.</p> |
| 14:00 – 15:30 uur | <p>Puberbrein door het CJG Brielle</p> <p>Wat staat je pre puber allemaal te wachten tijdens de puberteit? Welke veranderingen maakt hij door? Wat gebeurt er allemaal in die hersenen? Je gaat met meer inzicht en kennis naar huis waardoor je makkelijker om kan gaan met de veranderingen en het gedrag van je pre puber.</p> |
| 14:00 – 15:30 uur | <p>Workshop van de Tekenmeisjes voor basisschoolkinderen</p> |
| 14.00 – 15:30 uur | <p>Workshop muziekmuis voor peuters en kleuters</p> |
| 14.00 – 15:30 uur | <p>Beweegvloer voor peuters en kleuters</p> <p>Ons lichaam is gemaakt om te bewegen. Dat doen we echter minder en minder. Dat begint al in het onderwijs. Kinderen brengen daar 1000 van hun 3000 wakkere uren zittend door. Dit moet én kan anders! Wij stimuleren kinderen in onze opvang al jarenlang om te bewegen en willen dit nu overal in hun leeromgeving tot nieuwe norm maken. Bewegen is niet alleen goed voor de mentale en fysieke gezondheid. Het geeft kinderen ook zelfvertrouwen, verbetert hun zelfbeeld, stimuleert sociale interactie en zorgt voor een betere opname van de lesstof.</p> |

Donderdag 14 maart

| Tijd | Wat |
|-------------------|---|
| 19:00 – 19:45 uur | <p>Leeskliniek</p> |
| 20:00 – 20:45 uur | <p>Bewust ouderschap door Anouk Cramer van der Lucht</p> <p>Je zou mij stiekem best een geitenwollensokkenmoeder kunnen noemen. Bewust, natuurlijk en onvoorwaardelijk zijn termen die ons ouderschap kenmerken. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat ons kind de vrijheid krijgt zichzelf te ontwikkelen, los van onze verwachtingen als ons ouders. Zij is goed zoals ze is, wij zijn er niet om op te voeden maar om te begeleiden in het opgroeien. Ik leg uit hoe je deze visie toe kunt passen in de dagelijkse praktijk. Meer informatie op www.eenbeetjehippie.com.</p> |
| 20:00 – 20:45 uur | <p>Mediawijs door de Bibliotheek</p> <p>De  opener om het gesprek te voeren over (online) vriendschap.</p> |